

## Van Odilia naar Parzival OP ZOEK NAAR DE HEILIGE GRAAL

Wij willen u van harte uitnodigen voor een avontuurlijke tocht naar de geboortegrond van de heilige Odilia,- Sol Dei - waar zij tot op heden de beschermheilige is van de Elzas in de Vogezes.

In de sage wordt zij door haar vader Aldalrich of Etticho bevolen te huwen met een Duitse graaf. Haar schild was echter dat zij haar hart al had gegeven aan Christus. Op de vlucht voor haar vader volgde zij, stroomafwaarts, de rivier de Rijn en een innerlijke stem bracht haar naar het huidige Arlesheim/Aldalrichsheim.

Daar maakte zij, volgens Rudolf Steiner, in een spleet in de rotsen een spontane inwijding door. Haar lichtkracht bracht tevens een ommekeer teweeg bij haar vader en kort daarna deed hij afstand van al zijn bezittingen en droeg deze over aan zijn dochter.

Met haar, door Christus ontvangen, lichtkracht schiep zij in de vroege middeleeuwen ordening in de chaotische wildheid van de toenmalige merovingische bevolking.

Op deze wijze plaveide Odilia de weg voor Parzival, die in het zelfde Ettichonengeslacht 150 jaar later werd geboren.  
Hij bracht zijn jongensjaren samen met zijn moeder door in de bossen van Sol-tane. Het is tevens de plek waar Odilia haar inwijding doormaakte.



**Dag 1**  
Mont St.Odile

Avondwandeling  
rond het  
klooster .

**Dag 2**  
Bezoek aan het  
Kloostercomplex,  
incl. de twee  
kapelletjes



Tocht naar de Keltische Heidenmuur



Vervolgens naar de ruïne van  
Niedermünster. (het eerste hospitaal in  
Europa)

**Dag 3**

Naar Colmar: Onderweg zien we in Andlau het beeld van Richardis en gaan vervolgens naar Museum d'Unterlinden voor het Isenheimer Altar



Na het museumbezoek: op naar Arlesheim.  
Bezoek aan de Andlauerhof



en dan de tocht naar de hohle Felsen en  
naar de grot van Odilia

## Dag 4

We beginnen met een rondleiding door de  
Engelse tuin: de Ermitage en gaan daarmee  
het Parzivalgebied binnen.

Bezoek aan Schloss Birseck



en de ingang van het Graalsgebied.



Vervolgens  
bezoeken we  
het Goetheanum



## Dag 5

op de terugtocht naar Nederland, een paar  
kilometer boven Basel brengen we een kort  
bezoek aan de Isteiner Klotz.



Deze plek  
speelt een  
belangrijke rol  
in het  
Parzivalepos.



**Praktische gegevens:**

Tijdstip: 18 tm 22 september 2024  
Kosten: inclusief half pension € 1250,-  
en het Odilia- en Parzivalboek  
Korting voor kamer delen € 250,- p.p.  
Aanmelden: [jacnet@live.nl](mailto:jacnet@live.nl)

Mochten de kosten lager uitvallen dan  
wordt het resterende bedrag overgemaakt  
aan Ontmoetingscentrum Enkidoe